



De Nieuwsbrief van de Stichting Wereldpaviljoen verschijnt enkele keren per jaar en is bedoeld voor onze stakeholders, overheid, scholen-koepels, partners en sympathisanten.

Wereldpaviljoen • 5935 BL Steyl • Sint Michaëlstraat 6a
info@wereldpaviljoen.com • www.wereldpaviljoen.com
Redactie: Werkgroep PR-Communicatie Wereldpaviljoen
E-mail: pr-communicatie@wereldpaviljoen.com

Eretitel voor ONS Wereldpaviljoen

Huldiging Venlonaer van 't Jaor: het Wereldpaviljoen Steyl. Tussen de fikse buien door onder een stalende zon kwam Koninklijk Philharmonisch Gezelschap De Hermenie Venlo marcherend de Markt op voor het stadhuis in Venlo. Onze vrijwilligers, de vroegere laureaten van Venlonaer van 't Jaor en de burgemeester van Venlo namen het defilé af. De Hermenie, initiatiefnemer van het instituut Venlonaer van 't Jaor, kwam de kersverse Venlonaer van 't Jaor, een muzikale hulde te brengen.

Na deze muzikale opening legde voorzitter Toine Hazenbosch van de organiserende stichting uit waarom het Wereldpaviljoen dit jaar de titel Venlonaer van 't Jaor mag dragen. Niet alleen vanwege het feit dat deze organisatie dit jaar tien jaar bestaat en steeds meer bezoekers ontvangt maar vooral voor de wijze waarop ze zich presenteert in Venlo en de wijde omgeving. Burgemeester Antoine Scholten van Venlo onderstreepte deze woorden en vertelde over zijn ervaringen in het Wereldpaviljoen om via een vliegreis in Nicaragua en Ghana terecht te komen.



De burgemeester reikte vervolgens de bij deze onderscheiding behorende medaille uit aan voorzitter René Poels. Uit handen van Toine Hazenbosch kreeg hij de prachtig ingelijste oorkonde.

Poels vertelde dat het succes van het Wereldpaviljoen komt door de grote betrokkenheid en enthousiaste inzet van de bijna honderd

vrijwilligers. Na het winnen van de zilveren Award van de ANWB als leukste uitje van Limburg is deze Venlose eretitel een kroon op het werk van bestuur, teamleiders en vrijwilligers. "Wij voelen ons thuis in Steyl als een vis in het water", meldde de voorzitter die hoopt dat de erfgoedorganisatie BOEi ervoor zorgt dat het Wereldpaviljoen in Steyl genesteld kan blijven. "Want net als de stichter van kloosterdorp Steyl, Arnoldus Janssen, willen wij onze boodschap, ons verhaal blijven uitdragen in Steyl". Voorzitter Hans Vestjens van de Vrienden van het Wereldpaviljoen roemde de inzet van de vrijwilligers en hoopt de komende tijd heel veel nieuwe vrienden te werven die het Wereldpaviljoen met een jaarlijkse bijdrage willen steunen. Want het Wereldpaviljoen krijgt geen structurele overheidssubsidie en moet op eigen kracht de broek ophouden. De feestelijke bijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd met een djembé sessie onder leiding van Kanté Kerfonse met burgemeester Scholten en de voorzitters Hazenbosch en Poels. De Venlose stadsdichter Sef Derckx kreeg tenslotte de lachers op zijn hand door een voor de vuist weg conference over zijn ervaringen als kind, student en nu als stadsdichter in Steyl. Al met al een prachtige avond, die alle deelnemers zich nog lange tijd met veel plezier zullen herinneren.







Uit handen van Toine Hazenbosch, voorzitter van de Stichting Venlonaar van 't Jaor, kreeg onze voorzitter deze prachtig ingelijste oorkonde aangeboden. René Poels vertelde dat het succes van het Wereldpaviljoen komt door de grote betrokkenheid en enthousiaste inzet van de bijna honderd vrijwilligers. Daar mogen we dus best trots op zijn. De recensies in het gastenboek zijn daar getuige van. De oorkonde heeft een mooie plek gekregen in La Cantina.

Venlonaer van 't jaor 2023



- Niet alleen het bestuur wilde pronken met de oorkonde, ook andere vrijwilligers wilden er graag mee op de foto.



- Natuurlijk mag deze eervolle onderscheiding niet ontbreken bij het Wereldpaviljoen. Op de gevel naast de entree is een mooie plaquette gemonteerd om voorbijgangers hiervan in kennis te stellen.

Vrienden gaan Wereldpaviljoen steunen



• v.l.n.r. Maurice Achten en Hans Vestjens

Op initiatief van drie Vrienden van het Wereldpaviljoen in Steyl wordt een actie gestart om betalende vrienden te werven. Voor een bedrag van minimaal vijftig euro per jaar steunen vrienden het Wereldpaviljoen. Die steun is nodig omdat het Wereldpaviljoen geen overheidssubsidie krijgt.

Speciaal voor deze wervingsactie is de Stichting Vrienden van het Wereldpaviljoen opgericht. Hans Vestjens uit Meerlo is voorzitter, Maurice Achten uit Meerlo is penningmeester en oud-wethouder Jan Lamers uit Steyl is bestuurslid.

De wervingsactie is gestart tijdens de feestelijke avond in het stadhuis van Venlo waar het Wereldpaviljoen de eretitel Venlonaer van 't Jaor heeft gekregen. Volgens voorzitter Hans Vestjens heeft het Wereldpaviljoen de afgelopen tien jaar helemaal op eigen kracht kunnen functioneren, mede dankzij donaties van stichtingen en privépersonen. "We horen heel vaak dat mensen grote waardering hebben voor het Wereldpaviljoen en de inzet van al die vrijwilligers. En dan volgt de vraag hoe ze zelf deze vrijwilligersorganisatie kunnen steunen.

Steun ons

"Dat kan vanaf nu door Vriend te worden", aldus de voorzitter. Vriend worden kan ook via de website www.wereldpaviljoen.com

(rubriek "Steun ons")

De Vrienden van het Wereldpaviljoen krijgen een jaar lang gratis entree voor twee personen en worden via een Nieuwsbrief geregeld geïnformeerd over nieuws van het Wereldpaviljoen en nieuwe activiteiten. Onze vrijwilligers kunnen de bezoekers en eigen familieleden en vrienden ook attenderen op de mogelijkheid om vriend of vriendin te worden.

Nadere info: Hans Vestjens (06-46423562)

Video promotie in La Cantina

In La Cantina hangt tegenwoordig een groot TV-scherm. Daarop is tijdens de openingsuren van alles te lezen. Met name worden de sponsors en donateurs gepresenteerd. Ook is er alle informatie te lezen over het Wereldpaviljoen. Het ziet er allemaal zeer professioneel uit en is ontworpen en opgesteld door Nettie Engelen van de Administratie. Chapeau!



Natte voeten in het Wereldpaviljoen

Het zou op dit moment lente moeten zijn. Maar het lijkt meer op de herfst. Enorme ladingen regen worden over ons gestort. En ook het Wereldpaviljoen wordt ermee getroffen. Het lijkt wel een zondvloed, waarmee onze huismeesters al enkele malen geconfronteerd zijn geworden. Want het regent niet alleen buiten. Ook binnen regent het de laatste weken door lekkages in het dak. En hoewel dakdekkers al enkele malen het dak hebben geïnspecteerd, is er nog steeds geen lek gevonden. Dat blijft dus voorlopig helaas nog wel dweilen met de kraan open. Jan Verhezen en Lei Beurskens komen soms handen tekort om het water te keren.



Grotere bekendheid ook buiten onze regio

Dat steeds meer inwoners van onze regio het Wereldpaviljoen kennen, moge duidelijk zijn nu we de Venlonaer van 't Jaor zijn geworden. Maar dat we steeds meer landelijke bekendheid genieten, is verrassend en ook heel mooi. Natuurlijk krijgen we veel bezoekers uit de parken, die afkomstig zijn uit heel Nederland, maar ook het buitenland. Maar de laatste weken komen ook reserveringen binnen van arrangementen voor grotere groepen, afkomstig uit andere provincies (West-Brabant en Zuid-Holland). Vanzelfsprekend zullen we hen, net zoals alle andere bezoekers met alle egards ontvangen.



UITNODIGING

Sponsoravond Wereldpaviljoen dinsdag 4 juni 2024

Wij nodigen al onze sponsoren en donateurs uit om deze speciale sponsoravond mee te maken. We maken u graag deelgenoot van de successen van het afgelopen jaar. En als kers op de taart is onlangs bekend geworden dat het Wereldpaviljoen de eretitel Venlonaer van 't Jaor 2023 gedurende dit jaar mag dragen. Een hele eer.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.15-19.30 uur: **Ontvangst met koffie/thee en vlaai of een drankje**

19.30 uur: **Opening door onze voorzitter met tekst en uitleg over de stand van zaken en de toekomst van het Wereldpaviljoen.**

Gastspreker: **Sef Derkx**

Ruimte voor vragen en/of suggesties.

Nazit:

Informeel contact met bestuur en teamleiders en de mogelijkheid om de VR-experience Ghana te ondergaan en kennis te maken met onze digitale medicijnman.

Wij stellen het geweldig op prijs als u met partner of uw collega hierbij aanwezig kunt zijn.

Laat even weten of u komt of verhinderd bent en stuur een mail naar:
info@wereldpaviljoen.com

Adopteer een vliegtuigstoel in onze Fokker 50 JetSTAR

En steun het wereldpaviljoen

De Fokker 50 JetSTAR is en blijft voor onze bezoekers een bijzondere attractie. Je stapt als bezoeker in het vliegtuig en beleeft de vlucht naar Nicaragua en Ghana. Na na een bezoek aan het Wereldpaviljoen kan de bezoeker nu ook weer terugvliegen naar Airport Steyl.

Zoals bekend ontvangt het Wereldpaviljoen geen subsidies en houden we onze eigen broek op dankzij de entreegelden en giften van particulieren en stichtingen.

Een van de manieren om donaties te krijgen, gebeurt via de dertig stoelen in het vliegtuig. Deze kunnen worden geadopteerd voor een bedrag van € 200 voor twee jaar. In ruil daarvoor wordt de naam van de schenker op een hoofddoekje geborduurd. Op dit moment zijn weer enkele stoelen vrij gekomen.

Donateurs van vliegtuigstoelen krijgen een pasje waarmee ze samen met hun partner het Wereldpaviljoen 2 jaar lang gratis kunnen bezoeken.

Stuur een mail naar het Wereldpaviljoen en alles wordt geregeld: info@wereldpaviljoen.com